

# Sint Maarten – 11 november 2022

Vier Sint Maarten met de Bieb en de PGT en maak een mooie lampion op vrijdag 11 november!



Op 11

november wordt op verschillende plekken in het land Sint Maarten gevierd. Kinderen maken een mooie lampion en gaan van deur tot deur om te zingen en iets lekkers op te halen. Zo ook in Tiel want we hebben hier immers de Sint Maartenskerk! Dit jaar organiseren we in samenwerking met de bibliotheek Tiel dit feest.

## Wie was Sint Maarten?

Sint Martinus of ook wel Sint Maarten genoemd, was een heilige, iemand die veel goede dingen heeft gedaan voor arme mensen. In het verhaal vertellen we je hoe hij dat deed. Ook leren we een leuk liedje over Sint Maarten en maken we een mooie lampion.

## Programma

15.30 uur: start in de bieb. We gaan hier de lampion knutselen en het liedje oefenen.

16.50 uur: optocht door de bieb, richting de kerk. We doen dan natuurlijk onze lampjes aan, want het wordt dan al een beetje donker..! In de kerk luisteren we naar het verhaal van Sint Maarten. En natuurlijk krijg je ook iets lekkers!

## Aanmelden

Aanmelden kan via het mailadres [doemee@pgtiel.nl](mailto:doemee@pgtiel.nl)

## Zelf meenemen

Je hebt een lampionstokje met lampje en batterij erin nodig. Deze kun je kopen bij Blokker en bij speelgoedzaken.

We hopen jullie allemaal te zien op 11 november! Groeten de kindernevendienstleiding.

