

Programma Suitbertusdag

29 september 2019

Dominicuskerk te Tiel,
Sint Walburgkerkpad 1

Thema: 'bruggen bouwen'

Van harte welkom!
de voorbereidingsgroep



Praktische informatie

Toiletvoorziening

In de kerk is een bewegwijzering naar toiletten aanwezig. Volg de pijlen. Naast de hoofdingang van de kerk is een toiletvoorziening voor minder validen geplaatst.

Workshops

Om uit de aangeboden workshops een keuze te kunnen maken is een korte beschrijving van de workshops op de volgende pagina's opgenomen. Deelname aan de workshops is gratis.

Aan de meeste workshops kunnen een maximum aantal mensen deelnemen. Deelnamekaartjes kunnen tijdens de lunch achterin de kerk worden opgehaald.



Begunstigers

De uitvoering van deze Suitbertusdag is mogelijk gemaakt door financiële bijdragen van:

- Stichting Oud Burger Mannen- en Vrouwenhuis
- Parochiebestuur Sint Suitbertus
- PCI West Betuwe
- Stichting Het van Overasfelt Fonds
- Albert Heijn, Molenstraatje Tiel
- Scholtus Uitvaartzorg Tiel
- Van Kampen Uitvaartzorg Tiel
- De Haan Uitvaartverzorging Tiel
- Van Luijn Natuursteen Tiel

Dagprogramma

10.00-11.40 uur

Het eerste onderdeel van de dag is de heilige **Eucharistieviering**. Vanaf 10.00 uur is de kerk open voor inloop. De viering begint om 10.30 uur. Het pastorale team gaat gezamenlijk voor in deze viering. Een groot koor met zangers uit alle Tielse koren, aangevuld met koorleden uit de andere gemeenschappen van de Suitbertusparochie zingen samen de mis "De Ontmoeting" van Albert Arens.

Tijdens de Eucharistieviering is er een Kinderwoorddienst. De opbrengst van de collecte is bestemd voor het Tielse Inloophuis.

In onze parochie is het gebruikelijk om houdbaar voedsel voor de Voedselbank mee te brengen naar de kerk. Achterin de kerk staan manden waarin de meegebrachte gaven verzameld worden.

11.40-12.45 uur **Ontmoeting, Lunch en Informatie.**

Onder het genot van verse koffie/thee en een lekker broodje is er na de viering volop gelegenheid om elkaar te ontmoeten, om met elkaar informatie te delen en ervaringen uit te wisselen.

In het linker gangpad staan een aantal organisaties klaar om informatie te geven, om te horen hoe het bij andere gemeenschappen gaat en om ervaringen met elkaar te delen. Een beschrijving van deze organisaties is opgenomen onder het kopje 'Informatietafels'.

12.45-14.15 uur **Workshops: samen verkennen en ontdekken**

Na de lunch is er een keuze aan workshops en excursies om aan deel te nemen. Zie het workshop-overzicht.

14.15-15.00 uur **Slotmanifestatie**

Weer terug in de kerk wacht er koffie, thee, fris en taart. Zo starten we de muzikale afsluiting van de dag. De koorleden zingen het speciaal bij de zangworkshop ingestudeerde lied. De organisten Servaas Jacobs, Reinier de Wit en Petra Hoefs geven een kort orgelconcert op de gerenoveerde orgels. Tip van de sluier: de beide orgels worden gebruikt, en ook nog tegelijkertijd!

15.00-15.30 uur **Afsluiting met een drankje.**

Workshops

1. Zangworkshop voor koorleden.

Alle koorleden zijn van harte welkom om aan deze workshop deel te nemen. Het spiksplinternieuwe lied "Jericho – Europa – Jericho" gaan we instuderen. Dit lied past bij het liturgische thema van de dag én bij de viering: zorg voor de armen en zorg voor rechtvaardigheid. Het lied gaat over het vrijwel dichtzitten van de Europese grenzen en de zorg over, om en voor vluchtelingen. Dirigent Danny Nooteboom zal het lied instuderen met begeleiding van Reinier de Wit en Servaas Jacobs.

Locatie: Hyacinthuskapel.



2. Stadswandeling

Deze excursie onder begeleiding van Aad van Dijk en Bert Spaan voert via 'Ter Navolging' naar de **RK Begraafplaats aan de J.D. van Leeuwenstraat**. Het hek en de kapel op deze begraafplaats zijn recent geheel gerenoveerd.

Naast de begraafplaats ligt de **Stadsmoestuin Franciscushof**, onderdeel van de Stichting Diaconaal Centrum Tiel. Het is een biologische stadsmoestuin die aardappelen, groenten en fruit verbouwt voor de maaltijden van het Inloophuis. Vijf jaar geleden is er gestart op een stuk grond naast de begraafplaats. Er werken ongeveer 20 vrijwilligers op de tuin, mensen met heel verschillende achtergronden. Er zijn 3 werktijden (3 uur per dagdeel) met een ruime pauze. Die pauze is voor de onderlinge band heel wezenlijk.

3. Bibliodrama -wat zeggen bijbelverhalen mij?

Bij bibliodrama gaan we creatief om met de Bijbel. Het is dus niet het naspelen van een verhaal, maar aan het werk gaan met een Bijbelverhaal zelf. In bibliodrama wordt geprobeerd de rollen van de personages uit een verhaal in te vullen, vanuit het eigen aanvoelen hoe die personages denken, voelen en handelen. Het kan dus best zijn dat in het 'spel' een verhaal heel anders verloopt dan in de Bijbel staat.

Bij de nabespreking wordt ingegaan op de betekenis voor de deelnemers.

Locatie: vergaderzaal parochiecentrum

4. Workshop voor kinderen

Deze workshop is een verrassing! Meike Hettinga en de Werkgroep Kinderdienst staan klaar om met de kinderen een gezellige middag te maken.

Locatie: in de Ondertoon

5. Workshop Icoon schilderen

Wat zijn iconen? Zijn ze te vergelijken met onze heiligenbeelden? Is er verschil tussen Griekse en Russische iconen? Hoe worden iconen geschilderd? Waarom worden ze "Vensters op de eeuwigheid" genoemd? Waarom zien de gelaatstreken van de heiligen er zo vreemd uit? En wat gebeurt er met het perspectief? Vragen genoeg. Over iconen valt heel veel te vertellen. Marianne van Amelsfort doet dat graag tijdens de parochiedag. Zij schildert al jaren Griekse iconen, in navolging van haar leermeester Jan Verdonk, iconschilder en voorganger in de Grieks-orthodoxe kerk in Amsterdam.

Aan de hand van haar iconen en een aantal iconenboeken zal zij u iets vertellen over de geschiedenis, de theologische betekenis. Zij zal u laten zien hoe zij het doet en ook over hoe het niet moet! Zij gaat u enthousiast te maken voor deze bijzondere manier van devotie.

Locatie: de dagkapel.



6. Rondleiding in de Dominicuskerk

Hoewel de Dominicuskerk van vrij recente datum is, is het verrassend hoeveel er te zien is en hoeveel verhalen erover te vertellen zijn.

Als u op vakantie graag eens een kerk binnenstapt om te bekijken, dan is deze rondleiding misschien nu wel iets voor u!

Hans van Toor en Ed van de Moosdijk nemen u graag mee op deze rondleiding.

Locatie: Dominicuskerk

7. Workshop 'Contemplatieve dialoog'

Een contemplatieve dialoog is een manier om samen stil te staan bij een tekst uit de Schrift.
Het is leren luisteren, zowel naar de tekst als naar elkaar. 'Bijbelkennis' heb je er niet voor nodig.
Het gaat erom: wat raakt je in die tekst, wat roept vragen op, wat irriteert je wellicht.
Je gevoelens delen zonder met elkaar in discussie te gaan. Luisteren naar elkaar!
En vervolgens, in een tweede ronde, reageren op wat de ander heeft ervaren bij die tekst.
Leren van elkaar! Zo, zonder allerlei discussies, elkaar helpen op onze zoektocht.
Van harte uitgenodigd, Klaas Faber
Locatie: de bibliotheek in het parochiecentrum

8. Workshop Heilige chaos

Deze werkvorm is afkomstig uit de Thomasviering: de deelnemers gaan op een eigen manier aan de slag met het thema van de dag.
Het thema komt tot leven in 'doen' en 'samenwerking'. Aan de hand van het gedicht 'Bruggen bouwen' gaan we ook echt bruggen bouwen met woorden en met ongebruikelijke maar alledaagse materialen.
Bruggen bouwen als metafoor voor 'verbinding maken'. Ieder die wil experimenteren met 'bruggen bouwen' is van harte welkom!
Marie-José van Loon en Mieke van den Besselaar
Locatie: de flexkamer in het parochiecentrum

9. Kennismaking met Gregoriaans

De Schola Cantorum is een koor van 8 mannen, dat zich gespecialiseerd heeft in het zingen van Gregoriaanse gezangen. De Schola Cantorum is opgericht in 1971. Van de vier oprichters maken Frits Hendrich en Marius Kramer nog steeds deel uit van dit koor. Zij nemen u in de gothische St Ceciliakapel (op 4 minuten loopafstand van de Dominicus) mee op muzikale verkenning: wanneer is het gregoriaans ontstaan? Wat is er anders aan het gregoriaans? Wist u dat de muziek maar op 4 regels geschreven wordt en de noten van do-sol lopen?
En natuurlijk ook zingen!
Locatie: St. Ceciliakapel

informatietafels

- **Tielse Maatjesproject,**
onderdeel van Diaconaal Centrum Tiel.

De Tielse maatjes koppelt sinds 3 jaar vrijwilligers aan mensen met een psychiatrische kwetsbaarheid, om samen gezellige, alledaagse dingen te doen.
Als vrijwilliger onderneem je samen met je maatje activiteiten. Degene die een maatje zoekt, geeft aan wat men graag met iemand wil gaan doen. En jij als maatje bepaalt of die activiteiten bij jou passen. Belangrijk voor jullie beiden is: gezelligheid, sociaal contact, voldoening en plezier. Zo krijg je een boeiende band met een maatje.

Om 'maatje' te worden hoef je geen speciale opleiding of achtergrond te hebben. Iedereen met een open oor en een open hart is welkom!

- **Tiels Inloophuis,**
onderdeel van Diaconaal Centrum Tiel



Binnen zonder kloppen dat is het motto van het Inloophuis Tiel, een gastvrije plek, een soort huiskamer voor iedereen. Elke dag open, van 12 tot 3 uur voor rustig in een hoekje de krant lezen, een spelletje doen met anderen of gewoon wat praten.

Het Inloophuis bestaat meer dan 30 jaar. Tweemaal per week is er een warme maaltijd en 's zaterdags altijd soep met tosti's. Mensen vinden er gezelligheid, soms bemoediging en soms alleen maar een kopje koffie, en deze keer niet in je eentje.

- **De Pioniersgroep**
voortgekomen uit het Tielse vitaliteitsonderzoek heeft de Pioniersgroep gedurende een jaar samen een weg afgelegd waarin ze geprobeerd hebben om de waarden die door het vitaliteitsonderzoek als belangrijk waren genoemd: bezieling, contemplatie, dialoog, studie en betrokkenheid, te vertalen naar een hedendaags en toekomstgericht beeld.
Een beeld dat inspiratie uitstraalt, ook wanneer de omvang van de gemeenschap krimpt door verdergaande ontkerkelijking, minder 'natuurlijke' aanwas van nieuwe leden en door het overlijden van oudere leden. Een geloofsgemeenschap die vanuit het nu bezien, het zal moeten doen met minder priesters, minder financiële middelen en minder ruimte.

Maar in plaats van te blijven stilstaan bij het 'minder', zijn ze op zoek gegaan naar 'meer'.
Op zoek naar een beeld van een gemeenschap die een aantal accenten misschien anders gaat leggen, wellicht meer gericht op participatie en meer op oecumenische samenwerking. Meer op een 'bron voor inspiratie' zijn voor alle mensen die op zoek zijn naar zingeving en verbinding.

- **Stichting Vrienden van de St. Dominicus**
Doel van de Stichting: behoud van het kerkgebouw en de pastorie voor de stad Tiel als monument voor de stad en het geven van financiële steun aan de R.K. geloofsgemeenschap St. Dominicus. In de afgelopen jaren hebben de Vrienden de gemeenschap gesteund bij de renovatie van het grote orgel, bij het aanleggen van een goede geluidsinstallatie en bij incidentele reparaties aan de gebouwen.

- **PCI West Betuwe**

Het eind oktober 2016 verschenen rapport "Armoede in Nederland" heeft veel publiciteit gekregen. Het gaat over de rol van de kerken bij het verlichten van enige gevolgen van armoede.

In 2015 hadden de kerken voor € 36 miljoen aan hulp verleend. Een van die kerkelijke instanties is de Parochiële Caritas Instelling (PCI) West Betuwe. Deze organisatie, die zelfstandig van de Suitbertusparochie opereert, is in een groot deel van de West Betuwe actief. Daar waar het domein sociale zorg van de gemeentes hapert, neemt zij samen met anderen een deel van de zorg voor hulpbehoevenden op zich. De doelstellingen van de Caritas werkgroep Tiel zijn afgeleid van de overkoepelende PCI. Wij besteden het vanuit de gemeenschappen beschikbaar gestelde geld aan mensen in nood en aan de maatschappelijke organisaties die hen steunen. De nadruk ligt bij individuele en gerichte lokale hulpverlening aan mensen die tussen wal en schip dreigen te raken. Op basis van onze voorstellen krijgen we jaarlijks vanuit een centraal PCI-budget geld om onze plannen in Tiel en directe omgeving te realiseren.

- **Werkgroep Groene Kerk**

De Dominicus gemeenschap vormt samen met de Protestantse Gemeente Tiel de **Werkgroep Groene Kerk**. Beide kerkgemeenschappen hebben ook het predicaat 'groene kerk' ontvangen. In de praktijk gaat het om actief bezig te zijn met onderwerpen als duurzaamheid, sociale rechtvaardigheid en het vergroenen van de eigen gemeenschap. Op de website www.groenekerken.nl is veel informatie en materiaal te vinden om als gemeenschap aan dit thema te werken. (Zie de Vegetarische recepten in DN!)



In Nederland leeft meer dan een miljoen mensen onder de armoedegrens. De voedselbanken helpen de armsten door ze tijdelijk te voorzien van voedselpakketten. Om onze klanten van voldoende eten te kunnen voorzien, werken wij samen met bedrijven, instellingen, overheden en particulieren. Zo zorgen we er samen voor dat armoede wordt bestreden, voedseloverschotten verdwijnen en het milieu minder wordt belast. Voedselbank Rivierenland is opgericht in 2007 en heeft inmiddels uitgiftepunten in Culemborg, Geldermalsen en Beneden-Leeuwen. Wekelijks worden door veel kerken in de regio houdbare producten ingezameld. Zo houden wij ons magazijn goed gevuld en kunnen wij ook een goed pakket aanbieden als de vers aanvoer wat minder is.

Alle mensen die zich inzetten voor Voedselbank Rivierenland doen dat op vrijwillige basis. Dit geldt overigens voor alle voedselbanken in Nederland.

- **TOV**

Wij zijn Stichting jij bent TOV in Tiel. Wij hebben een inloop waar iedereen welkom is om iets te drinken en iets te eten en een praatje kan komen maken. Tevens organiseren wij maaltijden voor mensen die het financieel minder hebben of om welke andere redenen (tijdelijk) niet kunnen koken. Deze maaltijden maken wij samen met mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. Naast gezellige avonden om te komen eten, kunnen mensen ook kant en klare maaltijden komen halen.

We delen ook boodschappentassen uit die mensen kunnen samenstellen in onze supermarkt. Zo proberen wij allerlei activiteiten te organiseren op het gebied van eenzaamheid en armoede. Voor meer informatie kunt u kijken op www.toveten.nl of contact opnemen op 0344-751223.



MET DANK AAN:

De opzet en uitvoering van deze Suitbertusdag is mogelijk gemaakt door een grote groep vrijwilligers uit onze parochie. We noemen het pastorale team, die de voorbereiding van de Eucharistieviering heeft verzorgd; alle organisaties die hun informatie tijdens de lunch hebben gedeeld en de workshop- en excursiebegeleiders, die ons een ervaring en een gedachte hebben meegegeven. De groep vrijwilligers In Tiel die achter de schermen van alles heeft geregeld om deze dag tot een feest te maken is te groot om afzonderlijk te noemen! De voorbereidingsgroep.