

PROGRAMMA STILLE WEEK 2017

Zondag 9 april Passieconcert

16.00 uur: Het Tiels Madrigaal Koor zingt in de St Maartenskerk de Johannes Passie van Antonio Scandello, toegang gratis, uitgangscollecte.

Maandag 10 april Vesper

19.30 uur: Vesper in de Caeciliakapel met als thema: *Verzoening tot verandering*. We gaan op zoek naar de goede oriëntatie op Passie en Pasen met een lezing uit 1 Johannes 1 : 5 – 2 : 2. Op Gods liefde, ons getoond door Christus in zijn lijdensweg, antwoorden wij met lied en gebed. Voorgangers: ds. Detlef Bohlken en ds. Leen de Ronde.

Dinsdag 11 april Vesper

19.30 uur: Vesper in de Caeciliakapel. We houden ons bezig met het thema "verandering door liefde" door het zingen van liederen, afgewisseld met stilte en een bezinnende tekst. Voorganger pastor Ed van de Moosdijk.

Woensdag 12 april Vesper

19.30 uur: Vesper in de Caeciliakapel: *De stilte van een moment*, bijeen in het koor van de kapel rond gebed, stilte en lezing, zang en muziek. Deze vesper is een voortzetting van de vespers in de 40 dagentijd... *een viering in de traditie van de protestantse vespers*. voorganger: ds. Detlef Bohlken, fluit: Wim Wassink.

Donderdag 13 april Witte donderdag

19.00 uur: Eucharistieviering St Dominicuskerk ter herinnering aan het Laatste Avondmaal, voorganger: pastor Paul van der Ven, met medewerking van het koor Mescalanza.

19.30 uur: Avondmaalsviering Caeciliakapel: *In uw vergeving wonen wij*. Liefde en waarheid blijken nauw verbonden, daarbij geldt: God is groter dan ons hart en Hij weet alles. Voorganger: ds. Mieke Bregman, met medewerking van de Cantorij onder leiding van Jonathan Kooman.

Vrijdag 14 april Goede Vrijdag

15.00 uur: Oecumenische kinderviering in de St Dominicuskerk met medewerking van kinderkoor Doremnicus. De herdenking van het lijden van Jezus met een rondgang langs de kruiswegstaties. Voorgangers: pastor Ed van de Moosdijk en ds. Karin Spelt.

19.00 uur: Viering in de St Dominicuskerk, een gebedsviering met Kruisverering waarin we de dood van Jezus herdenken. Het koor Soli Deo Gloria verleent medewerking. Voorganger: pastor Paul van der Ven.

19.00 uur: Viering in de kerk van Wadenoijen. We lezen het evangelie van de passie uit Johannes en leren dat alles draait om de paradox. Jezus is in zijn lijden geen slachtoffer, maar houdt de regie. Voorganger ds. Mieke Bregman met muzikale medewerking door Klaas van der Weerd.

19.30 uur: Viering in de Caeciliakapel. Op de dag van Christus' dood horen we het verhaal van Zijn lijden en sterven uit het evangelie van Johannes, we horen een aanklacht, maar ook het evangelie: "*Hierin is de liefde, niet dat wij God liefgehad hebben, maar dat Hij ons heeft liefgehad...*" Als liefdesteken mogen we een bloem meenemen. Voorganger: ds. Leen de Ronde.

Zaterdag 15 april Paaswake

21.00 uur: In de St. Dominicuskerk, een eucharistieviering om de opstanding van Jezus Christus te herdenken. Het Licht wordt binnengedragen en verspreid en het nieuwe wijwater wordt gezegend. Met medewerking van de koren Chantiel en Mescalanza. Voorganger: pastor Paul van der Ven.

22.00 uur: In de Caeciliakapel vieren we de doortocht vanuit de dood naar het leven. We waken in het duister totdat het Licht van Pasen doorbreekt. We gedenken onze doop als doorgang van donker naar licht en we vieren de verbondenheid met Christus in brood en wijn. Voorgangers: ds. Mieke Bregman en ds. Karin Spelt, met een gelegenheidscantorij

o.l.v. Pieter Geleijns en de muzikale medewerking van Ben Middeldorp en Jonathan Kooman.

Zondag 16 april Pasen

10.00 uur: Prot. viering in de St Maartenskerk, voorganger ds. Leen de Ronde.

10.00 uur: Eucharistieviering in de Vier Gravinnen, die ook open staat voor niet-bewoners van de Vier Gravinnen, voorganger pater Bert Robben.

11.00 uur: Gebedsviering St Dominicuskerk, voorganger: Klaas Faber, met medewerking van het koor Soli Deo Gloria.