

Gemeenteprofiel Protestantse Gemeente Tiel

Samen geloven midden in de wereld.

Wie zijn wij?

De Protestantse Gemeente Tiel is een open geloofsgemeenschap in beweging, met oog en oor voor elkaar en onze samenleving. Wij zijn een actieve gemeente met uiteenlopende activiteiten.

Missie

Wij geloven dat het evangelie de boodschap van Gods liefde is voor alle mensen. Daarom is voor ons de verkondiging van Gods Woord in de taal van onze tijd belangrijk en waardevol in vieringen die ons inspireren en in beweging zetten. We willen een gemeenschap zijn, waarin mensen met allerlei achtergronden, leeftijden en opvattingen in liefde omzien naar elkaar, zoals Jezus het ons heeft voorgeleefd. Voor ieder die zoekt naar zin, nabijheid en/of hulp willen we een gastvrije 'herberg' zijn of een uitgestoken hand.

Visie

Onze samenleving, waarin het christelijk geloof een steeds kleinere rol speelt kent veel uitdagingen. Daarnaast is er een groot verschil in de manier waarop mensen hun geloof beleven en vormgeven. Dat daagt ons uit. We willen op zoek naar een nieuwe onbevangenheid en vrijmoedigheid als het gaat om ons geloof in God en het spreken over God. Vernieuwing is nu extra belangrijk. We hebben vernieuwing nodig om in deze veranderende samenleving kerk te zijn. Daarom vinden we het belangrijk om aan de drieslag vieren, warm en open een vierde component toe te voegen: samen leren. Samen kerk zijn is toch in de eerste plaats samen leerling zijn. We zijn een 'leerlinggemeenschap'. We willen samen leren hoe we in deze tijd volgeling van Jezus zijn. Leren is altijd meer dan kennis vergaren. Het gaat om leren om te leven, om het geloof te leven, om levensvragen te verkennen.

Geschiedenis

Er hebben zich de afgelopen jaren grote veranderingen voltrokken binnen onze gemeente. Vier voormalig zelfstandige kerkelijke gemeenten (te weten: Gereformeerde Kerk Schaepmanstraat, Hervormde Gemeente Drumpt, Hervormde Gemeente Tiel-Wadenoijen en de Evangelisch Lutherse Gemeente te Tiel en omstreken), zijn in 2011 samengevoegd tot een nieuwe geloofsgemeenschap. Deze fusie was een logisch gevolg van een jarenlange samenwerking tussen de genoemde kerkelijke gemeenten, daarnaast is deze tot stand gekomen als gevolg van een gestage terugloop wat betreft het aantal (financieel bijdragende) leden, ambtsdragers en actieve vrijwilligers. Dit proces van fusie was intensief en heeft ertoe geleid dat er binnen onze geloofsgemeenschap gevoelens van pijn en verdriet ontstonden om wat verloren is gegaan: een eigen kerkgebouw, de vertrouwdheid van een voormalige geloofsgemeenschap en het vertrek van vertrouwde predikanten. Daarnaast is er ook bereidheid om de uitdaging aan te gaan van het vinden van nieuwe wegen, nieuw elan en om kerk te zijn in deze tijd en midden in de samenleving. Veel gemeenteleden binnen onze nieuwe geloofsgemeenschap hebben dan ook de veerkracht getoond door nieuwe activiteiten te ontplooiën.

Een gezamenlijke trektocht...

Hierop aansluitend is in oktober 2020 een proces van gemeenteopbouw gestart, onder leiding van kerkelijk opbouwwerker Lyska van der Elst. Hierbij is gekozen voor de methode 'Waarderende Gemeenteopbouw', die uitgaat van positieve ervaringen van mensen. Er is een actieve rol voor gemeenteleden; zij bepalen samen het doel van het proces, welk aspect van de gemeente opgebouwd wordt en wat daarin de meeste aandacht moet krijgen. De werkgroep brengt het proces op gang, begeleidt en regelt praktische zaken.

Deze kerkgebouwen

Onze gemeente heeft op dit moment meerdere kerkgebouwen:

De **Drumtse Kerk** of **Ontmoetingskerk** in de wijk Drumpt in Tiel. Dit is de voornaamste plek van samenkomst op zondag en is onlangs deels verbouwd. De kerk is modern ingericht met moderne communicatiemiddelen, een podium en nieuwe stoelen. Bij deze kerk is ook een Wijkcentrum: de Drumtse Hof. ➡



De **Grote Kerk** of **Sint Maartenskerk**. Deze bevindt zich in het centrum van Tiel. Reeds in de middeleeuwen stond op deze plek al een kerk. Hier wordt enkele keren per jaar een dienst gehouden, voornamelijk voor 'speciale diensten', zoals de Paas- en Kerstviering. ←

De **Caeciliakapel**. Deze kapel was ooit onderdeel van het inmiddels verdwenen Caeciliaklooster van regularissen of augustinessen. De kapel werd van oudsher gebruikt door de Lutherse Gemeente, nu wordt de kapel verhuurd aan een kerkelijk genootschap. ➡



De oude **Hervormde kerk in Wadenoijen**. Dit is de oudste kerk in de Tielerwaard. Hier wordt momenteel 1x per maand een dienst gehouden. ←

Besloten is om in 2024 de Caeciliakapel te verkopen, de St. Maartenskerk af te stoten en de kerk in Wadenoijen onder te brengen in een Stichting.

Samenstelling van de kerkelijke gemeente

Het totaal aantal leden bedraagt 2626, waarvan 867 belijdende leden en 1468 doopleden. Er zijn 1823 pastorale eenheden.

De leeftijdsopbouw van de gemeente is als volgt:

Leeftijd	Aantal	Percentage
0-10	26	1%
11-20	106	4%
21-30	197	8%
31-40	190	7%
41-50	235	9%
51-60	409	16%
61-70	498	19%
71-80	615	23%
80+	350	13%

Kerkenraad en moderamen

In de plaatselijke regeling hebben we opgenomen dat er 9 ambtsdragers zijn, waarvan enkele vacatures. De kerkenraad vergadert 1x per maand (met uitzondering van de zomermaanden), er zijn 10 vergaderingen per jaar.

Predikanten en kerkelijk werkers in dienst van de Protestantse Gemeente Tiel

Op dit moment is er 1 vaste predikant (0,6 Fte) en 1 ambulante predikant in dienst (0,45 Fte). Daarnaast is er een kerkelijk opbouwwerker voor 0,5 FTE aangesteld.

Kerkdienst en Liturgie

Elke zondag vieren wij over het algemeen 'gewone' kerkdiensten. 'Gewoon' tussen aanhalingstekens betekent hier dat er uitgegaan wordt van een gezamenlijke liturgie, deze is tot stand gekomen na de fusie. Het oecumenisch jaarrooster is leidend als het gaat om de keuze van de schriftlezingen, hierbij wordt gebruik gemaakt van de NBV21. Soms wijken de predikanten hiervan af om een eigen thema aan de orde te kunnen stellen. Persoonlijke geloofsbeleving en spiritualiteit vinden hun plek in het meebidden en -zingen, in het horen en je laten raken door de woorden die klinken en in momenten van stilte, stil gebed en meditatieve muziek. Ook wordt er met enige regelmaat een andersoortige dienst georganiseerd zoals een Taizé viering of een dienst met Opwekkingsliederen.

De ochtenddiensten worden bezocht door ca. 90 gemeenteleden. Deze diensten worden ook rechtstreeks uitgezonden (zowel beeld als geluid).

Diaconie

Voor de Protestantse Gemeente Tiel is diaconaat een werkwoord, iets dat je doet. Wij geloven in 'diaconaat doen we allemaal'. We geven onze missie voor het diaconaat inhoud via twee wegen: *Barmhartigheid* (goed doen, helpen, meeleven, aandacht geven etc.) en *Gerechtigheid* (diepere oorzaken onderkennen en aanpakken, foute structuren ten goede (helpen) keren). Het diaconaat richt zich op de hele schepping (mens, dier en aarde), ongeacht geloof, ras en afkomst. Wij brengen het in de praktijk op basis van gelijkwaardigheid en respect tot de ander. De hele wereld diaconaal 'onder handen nemen' zou wenselijk zijn, maar met de beschikbare menskracht en tijd lukt dat niet. Dus moeten we keuzes maken. Hierbij geven we de hoogste prioriteit aan 'diaconaat dichtbij' en als tweede 'diaconaat verder weg'. Dat betekent dus niet de één wel en de ander niet. Voorbeelden van 'diaconaat dichtbij' zijn de betrokkenheid bij het Diaconaal Centrum Tiel, Inloophuis en de stadsmoestuin Franciscushof.

Pastoraat

Als kerkelijke gemeente vormen we een gemeenschap van mensen. In een tijd van toenemende individualisering vinden we het belangrijk om als kerk een gemeenschap te zijn waar ruimte en tijd is voor ontmoeting en aandacht voor elkaar. Mensen kunnen er terecht voor een goed gesprek. We hebben oog en oor voor wat mensen bezig houdt. Geloofs- en levensvragen kunnen daarbij een plek krijgen. We geven elkaar steun en zorg in periodes van pijn en verdriet en we leven ook mee op momenten van vreugde. Daarnaast nodigen we nieuw ingekomen leden uit.

De organisatie van het pastoraat zit in een veranderproces. Het afnemend aantal vrijwilligers voor het pastoraal werk maakt dat het pastoraat op een andere manier vorm gaat krijgen. De betrokken predikanten, coördinatoren en vrijwilligers zijn inmiddels met dit proces gestart.

Naast een georganiseerde vorm van pastoraat zijn er echter vele andere momenten van ontmoeting en aandacht voor elkaar. We vinden onderlinge contacten erg belangrijk. Elke activiteit binnen onze kerkelijke gemeente biedt de gelegenheid om er voor elkaar te zijn. Pastoraat is iets van de hele gemeente.

Vrijwilligers en activiteiten

Er zijn circa 115 vrijwilligers actief in onze gemeente. Zij voeren vele praktische taken uit en er worden veel activiteiten georganiseerd. Een greep uit deze activiteiten: het Kinderleerhuis, Tienerdienst, Maal & Verhaal, gesprekskringen, bibliodrama, filmmiddagen, Alpha cursus en de pubquiz.

De burgerlijke Gemeente Tiel

Het mooie Tiel is één van de oudste steden van Nederland en kan zijn oorsprong terugvoeren naar de periode 850-1100. Het is een oude Hanzestad en gemeente in de Nederlandse provincie Gelderland. De gemeente telde op 31 januari 2023 ongeveer 42.672 inwoners (bron: CBS) en bestaat uit Tiel, Wadenrijen en delen van Kerk-Avezaath en Kapel-Avezaath en Zennewijnen.

Het oude middeleeuwse centrum van Tiel vormde lang geleden één van de belangrijkste handelspunten in de Noordelijke Nederlanden. Dit is terug te zien in een aantal mooie, oude gebouwen die vandaag de dag nog in Tiel te vinden zijn.

Vanaf de 19^e eeuw werd Tiel een kleine industriestad en stond jarenlang bekend om de Maatschappij de Betuwe, die we voornamelijk zullen kennen door de bekende mascotte: Flipje. Flipje als mascotte voor de mooie jamfabriek (denk aan Betuwejam), maar Flipje werd in de 20^e eeuw ook het symbool van Tiel. Ook glas en metaal werden hier in Tiel vervaardigd en dit bracht in de 20^e eeuw ook groepen gastarbeiders naar deze stad.

Tiel wordt ook wel 'Flipjestad' genoemd. Een groot terugkerend fenomeen is het prachtige Fruitcorso, waar Tiel als centrum van de Betuwse fruitkwekerij zich jaarlijks van haar mooiste kant laat zien. Dit corso wordt daarnaast al decennia lang vergezeld door het bekende Appelpop; een groot gratis muziekfestival in de Betuwe waar inmiddels bezoekers uit heel het land op afkomen.

De bevolking van Tiel is gemêleerd. Sinds de jaren '50 kent de stad een relatief grote Molukse gemeenschap met een eigen wijk. In de laatste jaren is er een groot aantal Oost-Europese arbeidsmigranten in Tiel neergestreken.

Een groot gedeelte van de Tielse bevolking is onkerkelijk. Er zijn echter wel verschillende geloofsgemeenschappen. De katholieke kerk in Tiel fungeert als het Eucharistisch Centrum van de regio. Daarnaast zijn er o.a. een Pinkstergemeente, Molukse kerk, Jehova's getuigen en een Islamitische gemeenschap aanwezig.